

Krigen 1914-1918 – og hvordan den forandrede verden

Af Henrik Jensen

Kristeligt Dagblads Forlag, 284 sider, 249,95 kr.

Anmeldt af Kristine Traun-Terkelsen

Dette er en utrolig spændende bog om 1. verdenskrig, men den adskiller sig alligevel fra andre "krigsbøger", da den ikke bruger krudt på at gennemgå krigens forløb slavisk fra ende til anden, men også forklarer årsagerne til 1. verdenskrig, og især følgerne af krigen. Bogen forholder sig til krigens begyndelse og nationalfølelse i henholdsvis England og Tyskland.

Bogen dykker ned hos individer i hhv. Tyskland og England. Vi følger tyske Carl og den nationale fællesskabsfølelse i Tyskland og på den anden side Brooke og gentlemanskoden i England. At bogen både følger personer og "faglighed" giver en god variation.

Alle troede, at krigen ville være hurtigt overstået. Men det viste sig hurtigt, at det ikke blev en hurtig angrebskrig, men en lang forsvarskrig, baseret på maskingeværer og artilleri. Jensen beskriver krigens forløb narrativt, hvilket gør læsningen utrolig spændende. Slaget ved Somme kostede ikke blot mange soldater livet, men gav også mange soldater psykiske mén. Netop fokus på granatchok og andre psykiske lidelser får plads her i bogen, og der beskrives rystende, hvordan disse lidelser ikke blev taget alvorligt, men også hvordan den efterfølgende behandling af de stakkels soldater foregik.

Mellemtidskrigen fylder meget i denne bog - her bliver nævnt, hvordan der ses anderledes på Gud og religion, politiske revolutioner, børskraks og krisen i 30'erne.

Det er utrolig relevant, da der skete så mange ændringer i det vestlige samfund. Bare fra 1914 til 1924 var der sket en kæmpe forandring; alt fra mande- og kvindeidealer til kunst til religionsforhold ændrede sig. Ligeledes er det vigtigt at vide, hvordan Europa så ud på dette tidspunkt, hvordan Hitler og nazismen blomstrede og hvordan 2. verdenskrig begyndte og sluttede.

Afslutningen i bogen stiller spørgsmålet: "Hvad har vi så lært? Hvordan undgår vi krig?" Ifølge Jensen lærer krige af hinanden, altså ændringer i krigsførelsen, men hvorfor lærer vi ikke at undgå krig?

Alt i alt en rigtig god og utrolig spændende bog, som giver et solidt indblik i 1. verdenskrig og den efterfølgende tid.

Den egner sig ikke til brug i undervisningen, men jeg vil klart anbefale den som godt referencemateriale eller til lærerens fordybelse.