

# En by i krig

## Scener og skæbner fra Damaskus

Adam Holm

Kristeligt dagblads forlag, 2017. Pris 249,95 kr.

*Anmeldt af Karina Jensen, historielærer i Vejle*

Adam Holm har skrevet et medrivende og levende portræt af Syriens brændpunkt, Damaskus - byen i krig. Allerede i hans indledning fortæller han, "*Uden Damaskus, intet sammenhængende Syrien*". Han beretter, at Damaskus er livsnerven for regimet i Syrien og for borgerkrigens udfald, hvilket han gennem de forskellige kapitler stærkt redegør for. Han har opbygget bogen overskueligt, hvor hvert kapitel tager udgangspunkt i forskellige scenarier, som giver et godt billede af krigens mange sider for både regimet og den mangfoldige syriske befolkning.

Adam Holm tager historiske scenarier i spil - såsom korsfareren Saladin og Johannes Døberen, for at fortælle hvor vigtig byen og byens historie er for os, som læsere.

Som læser får man et indblik af, hvor vigtig dens historie er - ikke kun for Syrien, men faktisk for hele Østen og Europa.

Undervisningsmaterialet er en bog, som både historielærere og samfundsfagslærere kan bruge til undervisning. Den ville være ideel til læreren, for at få en vis baggrundsviden om de forskellige problemstillinger, der i øjeblikket finder sted i Syrien. Hermed sagt, at det ville fungere godt, hvis man brugte uddrag af bogen til diskussion i samfundsfagstimen. Forfatteren bruger ord som udemokratisk, undertrykkende, menneskerettigheder og terrorister gennem bogen, som elever nødvendigvis ikke ved meget om. Dette giver den enkelte elev en god mulighed for, at grave sig ned i disse begreber, for at få større forståelse for de forskellige problemstillinger, der er aktuelle i dag. I Syrien men også i resten af verden.

Bogen kan ydermere bruges til et tværfagligt samarbejde mellem fagene historie og samfundsfag; Damaskus som en historisk by i Østen, og hvordan et samfund kan blive så skrøbeligt, som Syriens.

Bogen er gribende og yderst spændende, fordi forfatteren forholder sig kritisk, til de synspunkter der bliver præsenteret i bogen, som omhandler regimet. Den giver et realistisk billede på situationen i Damaskus, og hvorfor byen er så vigtig for alle parter i krigen.